



Σχέδιο δράσης για τα πουλιά της Κύπρου

Έργο LIFE «FORBIRDS: Βελτίωση πεδινών δασικών βιοτόπων» με χρηματοδότηση Ε.Ε.

Ο υσιαστική δράση κατά της παράνομης παγίδευσης πουλιών αλλά και άλλων δραστηριοτήτων που έχουν αρνητικές συνέπειες στον πληθυσμό τους, ξεκινούν σε μια συλλογική προσπάθεια κρατικοί φορείς σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς και άλλους φορείς. Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας συμμετέχει μαζί με το Τμήμα Δασών, ο οποίος είναι ο επικεφαλής εταίρος, το Πανεπιστήμιο Frederick και τον Φιλοδασικό Σύνδεσμο Κύπρου στο έργο LIFE «FORBIRDS - Βελτίωση πεδινών δασικών βιοτόπων για τα πουλιά στην Κύπρο» με τη χρηματοδοτική στήριξη του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κόσιη - Παλλουρόκαμπος, Ποταμός Παναγίας Στάζουσας Κάβο Γκρέκο, οι περιοχές εφαρμογής

Το έργο αυτό είναι μια προσπάθεια από μέρους της Κύπρου να συνδράμει στη μείωση των αρνητικών επιδράσεων και δη της παγίδευσης πάνω σε σημαντικά είδη χαρακτηρισμού των περιοχών ΝΑΤΟΥΡΑ 2000, κυρίως μεταναστευτικά πτηνά, σε μια σημαντική περιοχή όπως την Ανατολική Κύπρο.

Οι περιοχές στις οποίες εφαρμόζονται οι πιο πάνω δράσεις είναι η Κόσιη - Παλλουρόκαμπος, Ποταμός Παναγίας

Στάζουσας στην επαρχία Λάρνακας και το Κάβο Γκρέκο στην επαρχία Αμμοχώστου με στόχο:

Πρώτον: Εφαρμογή μέτρων διατήρησης / διαχείρισης που θα βελτιώσουν σημαντικά τις οικολογικές συνθήκες για επιλεγμένα είδη πουλιών στις συγκεκριμένες περιοχές της Κύπρου όπως:

- να βελτιώσει τη διαθεσιμότητα τροφής στις περιοχές υλοποίησης του προγράμματος όσον αφορά στην ποσότητα, την ποιότητα και την ποικιλομορφία
- να βελτιώσει τη συνεχή διαθεσιμότητα του νερού κατά τη διάρκεια της μακράς ξηρής περιόδου
- να βελτιώσει τις συνθήκες φωλιάσματος στις περιοχές υλοποίησης του προγράμματος
- Να μειώσει την ανθρώπινη όχληση μέσω της ευαισθητοποίησης και τον περιορισμό της πρόσβασης σε ευαίσθητες περιοχές.

Δεύτερον: Την ενημέρωση των Κυπρίων δασοκόμων και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων για τα οφέλη από την υιοθέτηση μιας πιο ολιστικής προσέγγισης διαχείρισης των δασών που θα καλύπτει τις ανάγκες των πουλιών που ζουν ή επισκέπτονται τα δάση.

Τρίτον: Την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ανάγκη για τη διατήρηση των άγριων πτηνών και την καταπολέμηση της παράνομης μαζικής παγίδευσης των μεταναστευτικών πτηνών στην

ευρύτερη περιοχή του έργου.

Οι Δράσεις διατήρησης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και την καταπολέμηση της παράνομης θανάτωσης μεταναστευτικών πτηνών όπως τη μη επιλεκτική, μαζική παγίδευση, την προσέλκυση και θανάτωση με ηχοπαραγωγικές συσκευές και την ενόχληση που δέχονται τα πτηνά ειδικά κατά τη διάρκεια της κρίσιμης περιόδου της φωλεοποίησης και εξάρτησης των νεοσσών τους.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού και διάδοσης των αποτελεσμάτων όπως ενημέρωση σχολείων των περιοχών του έργου (επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου) για το έργο, την ανάγκη διατήρησης και σημασίας των πουλιών και επιτόπου επισκέψεις σε περιοχές του έργου όπου τα παιδιά βλέπουν δράσεις, που στοχεύουν στην προστασία και διατήρηση των πουλιών. Η Παγκόσμια Μέρα Μεταναστευτικών πουλιών, που έχει καθιερωθεί από το 2006 στις 10 Μαΐου κάθε έτους, ευαισθητοποιεί, για την ανάγκη διατήρησης των μεταναστευτικών πτηνών και των ενδιαιτημάτων τους, για τις απειλές που αντιμετωπίζουν, την οικολογική τους σημασία και την ανάγκη για διεθνείς συνεργασίες ως προς τη διατήρησή τους.

Το θέμα για το 2017 είναι «Το μέλλον τους είναι το μέλλον μας» με σκοπό να ρίξει φως στο θέμα της «Βιώσιμης Ανάπτυξης για την άγρια ζωή και τους ανθρώπους», να αναδείξει την αλληλεξάρτηση των ανθρώπων και της φύσης και ειδικότερα τους ανθρώπους και τα μεταναστευτικά ζώα - κυρίως πουλιά, καθώς μοιράζονται τον ίδιο πλανήτη και, συνεπώς, τους ίδιους περιορισμένους πόρους.

Αυτό είναι συνδεδεμένο με τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για Βιώσιμη Ανάπτυξη και υπογραμμίζει την αλληλοσυσχέτιση ανθρώπων και φύσης και ειδικότερα ανθρώπων και μεταναστευτικών πουλιών. Η ανθρώπινη δραστηριότητα μπορεί να έχει αρνητικές επιδράσεις στη μετανάστευση των πουλιών ενώ ταυτόχρονα η ανθρωπότητα βασίζεται στα πουλιά τα οποία προσφέρουν σημαντικές οικοσυστημικές υπηρεσίες. Η εκστρατεία για το 2017 στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για βιώσιμη εκμετάλλευση των φυσικών μας πόρων, επιδεικνύοντας την ανάγκη διατήρησης των πουλιών ως σημαντική παράμετρος και για το μέλλον της ανθρωπότητας. Η φετινή εκστρατεία στοχεύει σε δύο κύριες απειλές, την απώλεια ενδιαιτήματος και την υπερθέρμανση, απειλές που επιδρούν στα πουλιά παγκοσμίως.

ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΑΓΙΔΕΥΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΟΣΤΟΣ

Οι παράνομες δραστηριότητες δεν επηρεάζουν μόνο τους πληθυσμούς των πουλιών αλλά βλάπτουν την κοινωνία γενικότερα, την ανθρώπινη ύπαρξη και τους φυσικούς πόρους. Οι τομείς της διατήρησης, της γεωργίας και του τουρισμού επηρεάζονται επίσης αρνητικά.

Το νόμιμο κυνήγι επηρεάζεται και αυτό αρνητικά από τις δραστηριότητες αυτές και παρά τον σημαντικό ρόλο που έχουν οι κυνηγοί στη βιωσιμότητα των βιοτόπων, βλέπουν τη φήμη τους να διακινδυνεύεται από τη λαθροθηρία.

Την ίδια στιγμή, κάπου αλλού στον κόσμο, αυτές οι παράνομες δραστηριότητες είναι κοινωνικά αποδεκτές και γι' αυτό συνεχίζονται. Η επιβολή των νόμων, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, είναι το κλειδί για την προστασία των μεταναστευτικών πουλιών, όχι μόνο σε ένα μέρος αλλά σε όλο το μήκος της μεταναστευτικής τους διαδρομής.

Η συνεργασία και η ευαισθητοποίηση του κόσμου πρέπει να ενταθούν για να καταπολεμηθεί η παράνομη θανάτωση.





● **Ο γράφων** είναι εναντίον του κυνηγίου γενικώς. Είναι της άποψης αφήστε τα πουλάκια να πετάξουν και τους λαγούς να τρέξουν. Από την άλλη βέβαια το κράτος κάθε χρόνο ορίζει κυνηγετικές περιόδους και επιβάλλει φορολογία σε όσους θέλουν να κυνηγήσουν. Το κυνήγι για κάποιους είναι σπορ, την ίδια στιγμή βέβαια είναι και συμπόσιο. Αν λοιπόν επιτρέπεις σε κάποιους να κυνηγούν, άσ' τους να φάνε με την ησυχία τους το κυνήγι το μαυρογέριμο! Πήγαν λοιπόν κάποιοι κυνηγοί πριν από μερικές μέρες στο Ακάκι να φάνε τα κυνήγια τους -προφανώς οι γυναίκες τους αρνήθηκαν να μαγειρέψουν, αλ-



λά την ώρα που μοσχομύρισαν οι κατασρόλες μπούκαρε μέσα ο ουλαμός του Αρχηγείου. Σαφέστατα και ήταν καρφωπή. Παρέλαβαν λοιπόν τις κατασρόλες, έδωσαν κλήση στον εστιάτορα και την κοπάνησαν. Αγνόησαν τις φωνές των παρόντων, ότι πήγαν να φάνε στον σύλλογο τα κυνήγια τους. Απαγορεύεται, είπαν. Τη στιγμή που η Λευκωσία είναι γεμάτη με ταμπέλες "Πωλούνται πουλιά και κυνήγι". Μπορεί και να μην φταίνε οι αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν καταγγελία και πήγαν. Ο νόμος όμως θα πρέπει να γίνει πιο σαφής. Τι σημαίνει ο κυνηγός υποχρεούται να φάει το κυνήγι σπίτι του;